

ULYANA'S GROTE AVONTUUR



Produced upon request of the International Organization for Migration

Carnegielaan 12

2517 KH The Hague

The Netherlands

Tel: +31.70.31 81 500

E-mail: iomthehague@iom.int

Internet: www.iom-nederland.nl

© 2015 International Organization for Migration (IOM)

Scenario: Hein Haakman





JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN.. HET IS BELANGRIJK OM DE MOOIE DINGEN VAN JE EIGEN LAND TE ZIEN.. IK ZIE HELE MOOIE DINGEN ALS IK DENK AAN MIJN LAND..

..IK WAS ZO OUD ALS JIJ NU BENT.. VAAK SLIEPEN WE IN DE WOESTIJN IN EEN TENT..DAN GING IK 'S NACHTS NAAR BUITEN OM NAAR DE STERREN TE KIJKEN.. DAT WAS SCHITTEREND..IN DE WOESTIJN ZIE JE MEER DAN DUIZEND STERREN..

EN VAAK MOET IK DENKEN AAN DE GROTE MOSKEE.. IK VOND HET ZO MOOI OM DAAR NAAR TOE TE GAAN.. EN NAAR DE GELUIDEN TE LUISTEREN.. HET IS DAAR PRACHTIG, EN DE BESTE PLEK VOOR MIJN GELOOF..

ZOU JIJ TERUG WILLEN FAZIA?

OOIT GA IK TERUG.. EN OP DIE DAG BEN IK BLIJ..

HOE DENK JIJ HIEROVER, NELSON?. WIL JIJ TERUG NAAR JE LAND?

IK HEB HIER LEUKE VRIENDEN HUAN.. EN DIT IS EEN GOED LAND.. MAAR IK WIL NIET VOOR ALTIJD IN EEN ASIEL-ZOEKERSCENTRUM WONEN.. OF IN EEN NIEUWBOUWWIJK...

IK WIL DE NATUUR OM ME HEEN VOELEN.. MET KUDDES GNOES EN OLIFANTEN.. LEEUWEN IN GEVECHT MET EEN NIJLPAARD.. DE ZON OP DE SAVANNE..







TWEE DAGEN LATER..

WE GAAN EVEN SKYPEN MET MIJN VRIEND YANDRO.. HEB JE INTUSSEN MET JE OUDERS GESPROKEN KLYANA?

JA.. IK HEB MET MIJN OUDERS GESPROKEN.

IK WEEET NU PRECIES WANNEER WE VER-TREKKEN..



WE GAAN EERST BIJ MIJN OOM LOGEREN. MIJN NEEFJES EN NICHTES WONEN DAAR OOK.. EN MIJN OMA WOONT VLAKBIJ..

WAT GOED! DAT KLINT HEEL GEZELLIG..



HEE, DAAR IS IE.. HOE GAAT HET DAAR YANDRO?

JA.. WEL GOED.. HET WAS EVEN WENNEN, MAAR IK HEB NU EEN PAAR LEUKE VRIENDEN HIER.. EN HET SPREKEN VAN DE TAAL GAAT STEEDS BETER..



EN HET WEER IS HIER GOED.. HET WAAIT NIET EN DE ZON SCHIJNT IEDERE DAG.. SOMS RE-GENT HET EEN BEEJTJE MAAR DAAR KOEL JE JUUST LEKKER VAN AF.. MAAR SOMS MIS IK NEDERLAND WEL HOOR.. GELUKKIG KUNNEN WE AF EN TOE MET ELKAAR SKYPEN..



HOE WAS DE REIS? VOND JE HET ENG OM TE VLIEGEN?

NEE.. HET VLIEGEN VOND IK EERST WEL SPANNEND MAAR LATER JUUST LEUK.. HET VliegVELD WAS HEEL GROOT EN DRUK.. MAAR GELUKKIG WAREN ER MENSEN DIE ONS HELPEN

DAARNA MOESTEN WE NAAR DE DOUANE OM ONZE PASPOORTEN TE LATEN ZIEN...



..EN ONZE KOFFERS WERDEN GESCAND IN EEN GROOT APPARAAT.. LATER HEEFT IEMAND VAN IOM ONS NAAR HET Vliegtuig GEBRACHT..



IK GA NAAR SCHOOL.. EN IK HEB EEN PAAR NIEUWE VRIENDEN GEMAAKT.. HOPELIJK GAAN WE SNEL VERHUIZEN NAAR EEN ANDER HUIS IN DE BUURT..MIJN VADER IS ER AL NAAR OP ZOEK.. GELUKKIG KAN IK DAN OP DEZELFDE SCHOOL BLIJVEN..



EN HOE IS HET OM BIJ JE FAMILIE TE ZIJN ULYANA?

JA.. HOE GAAT HET MET JE?



IK BEN MET MIJN NEVEN EN NICHTJES.. ZE ZIJN HEEL BLIJ DAT WE ER ZIJN.. EN MET OOM PAVEL BEN IK NAAR DE MARKT GEWEEST OM POMPOENEN EN TOMATEN TE KOPEN.. MAAR IK MOET NU GAAN WANT OMA HEEFT EEN LEKKERE TAART GEBAKKEN..



DOEIII!
TOT SNEL!



TOT SNEL ULYANA!
DENK AAN ONS!!

WE HOUDEN
CONTACT!!

DENK AAN
ONS!!



EINDE

